

B♂18

En sagolik kväll! 50 år

Lördagen den 5 oktober drar 50-års-jubilerande Östanby-släkten in på **Junibacken** på Djurgården i Stockholm.



Vi har hela huset för oss själva, ett hus med möjligheter till både busiga lekar och lugn samvaro! Junibacken är ett upplevelse- och barnkulturhus där svensk barnlitteratur bokstavligen får liv.

Genom att välja denna väldigt speciella miljö hoppas vi kunna dra till oss både gammal och ung och stimulera till en vitaliserad fortlevnad av vår släktförening. Besök av USA-släkten är redan aviserat!

Program:

17.45 Samling på Barnbokens Torg.

Därefter tar vi plats i **Sagotåget** som avgår från "Vimmerby Station" och för oss på en fantastisk resa genom Astrid Lindgrens berättelser. Sagotåget går non-stop 18-19. I Villa Villekulla serveras välkomstdrinken, och kanske ljuder släktkören som brukar ha svårt för att hålla tyst.

Därefter intar vi en **jubileumsmiddag**, en riklig italiensk/fransk buffé, serverad i den gamla lanthandeln med utsikt över Nybrovikens vatten. De yngre erbjuds en barnbuffé och kan därefter fritt stoja och mysa i Mulle Mecks verkstad eller fortsätta leka i Villa Villekulla. En Bergsmans-lek där alla kan delta hinner vi också med.

Efter middagen visar vi för första gången ett **bildspel**, sammansatt av arkivets och släktgrenarnas gamla fotoskatter. Här blir tillfälle till många kommentarer om gamla tider. Sedan blir det kaffe, med möjlighet att stärka sig med något från baren.

Priset för en sådan helkväll kan som ni förstår lätt fara i höjden, men föreningen sätter till alla klutar och fonder för att subventionera i första hand de yngre och yngsta, men även alla oss övriga. Vi har valt att låta **alla** följa med **Sagotåget** (som är en dyr del av totalbeloppet), eftersom samlingsen blir så mycket festligare då.

Pris efter kraftig subventionering:

100:- för varje deltagare under 18 år

350:- för vuxna, vilket inkluderar italiensk/fransk buffé med vin samt kaffe och kaka.

Vin utöver det tilldelade samt andra drycker från baren inhandlas kontant på eget initiativ.

Vi kan vara kvar till midnatt och lokalerna rymmer max 165 personer, så först till kvarn...

Kommunikationer:

Till Junibacken tar man sig med buss:

44 Östra Station-Karlaplan-Skansan

47 Centralen-Norrmalmstorg-Valdemarsudde. Stig av vid Nordiska Museet/Vasamuseet och promenera ca 300 meter till Galärvarvsvägen.

Kommer ni med egen bil finns dyrbar parkeringsplats.



Anmäl er nu snarast – senast den 15 september – på bifogade anmälningskort – och skicka samtidigt in betalningen till vårt postgirokonto.

Varmt välkomna önskar festkommittén som består av:

Staffan Eker, Gunilla & Björn Eriksson, Lena Höög, Helena Lindberg, Pontus Öhman

Anmälan: Staffan Eker

Vårdkasvägen 17

756 55 Uppsala

telefon: 018/324453

e-post: eker1934@hotmail.com

Släktens hemsida: www.ostanby.info.se

Junibackens hemsida: www.junibacken.se

ANMÄLAN TILL ÖSTANBYSLÄKTENS 50-ÅRSJUBILEUM

Lördagen den 5 oktober 2002 kl 17.45 på Junibacken på Djurgården i Kungliga Huvudstaden.

Namn:

Pris:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Summa att betala: _____

Anmälares telefon:

Postgiro 37 90 90 – 4 Föreningen Östanbysläkten