

1953

Ärade släkting!

Den 6 september i år samlades över 70 avkomlingar av Anders Olsson och Margaretha Israelsdotter från Östanby i Sigtuna och bildade enhälligt en släktförening. Denna förening, som antog namnet ÖSTANBYSLÄKTEN, skall

1. verka för sammanhållning inom släkten,
2. föra ett fullständigt och korrekt släkttregister samt utföra forskning i släktens historia samt
3. efter bildandet av en släktfond ekonomiskt stödja släktmedlemmar, som önska utbilda sig eller ha andra önsningar eller behov.

(Härtill kan lämpligen användas medel, som inflyta i form av medlemsavgifter, men även donationer, stora eller små, äro välkomna.)

Till styrelse valdes en medlem av varje gren, härstammande i andra generationen från ovanstående förfäder. Man utsåg inalles åtta personer till styrelse. Den i USA levande grenen har ännu icke ingått som medlen men kanske kan kontakt så småningom uppnås även med den.

Släktföreningen skall sammanträda vartannat år, alltså nästa gång 1954 och då förmodligen i Bergslagen.

Naturligtvis kunde ej alla samlas denna gång. Omkostnader och tid, kanske sjukdom o. d. lade hinder i vägen, men många sympatibevis i form av telegram och brev anlände från olika släktingar.

För att föreningen skall få en god start anse vi det bra att redan nu inbjuda till medlemskap och tillåta oss därför översända ett inbetalningskort till ett särskilt postgirokonto, som öppnats i Östanbysläktens namn. Vi hoppas, att Ni vill stödja oss i våra strävanden för sammanhållning genom att insända beloppet redan i år. Avgiften gäller då för år 1953 och kan i det närmaste ograverad kvarstå i kassan, då administrationskostnaderna äro minimala.

Vi hoppas med detta lilla meddelande ha klarlagt även för dem som ej voro närvarande i Sigtuna ändamålet med vår förening och i förhoppning om fullständig anslutning sända vi Eder våra varmaste hälsningar och hälsa Eder välkommen i vår förening.

Margit Berglind
V. ordf. o. sekr.

Anders Östby
Ordf.

Björn Furustam
Kassör