

Kära Frände!

Föreningen Östansbyläkten

bildades 1952 och utgår från Anders Olsson och hans hustru Margareta Israëlsdotter, vilka levde och verkade i Gusselby utanför Lundesberg i mitten av 1800-talet. De fick inte mindre än 14 barn. Av dessa "grenar" finns 9 kvar, vilka alltså utgör stommen i släktföreningen.

Vi träffas på släktmötena, vilka arrangeras med två års mellanrum, varannan gång i Stockholm. En festkommitté arbetar fram ett program, som försöker tillfredsställa ung som gammal.

Vi brukar samlas över en kopp kaffe på lördagsmiddagen och bekanta oss med varandra. Sedan följer ett kort årsmöte, varefter vi bänkar oss till en gemensam middag med efterföljande dans. Den mesta underhållningen står vi själva för, många goda sångare och musiker finns inom föreningen. Ibland berättar någon något ur släktens historia och visar bilder från gamla gårdar i Bergslagen, där äldre generationer bott och verkat.

Föreningen utger en adressförteckning. Praktisk att ha när man vill nå någon av släktmedlemmarna. Kanske man har träffats vid ett släktmöte och

vill ta förnyad kontakt eller man har flyttat och vill veta om några släktingar bor på orten.

Årsavgiften är endast 40:- per vuxen person (18 år eller äldre).

Dessa pengar används till största delen för att subventionera släktmötena. Du kan också lösa ständigt medlemskap. Avgiften är 20 gånger enskild avgift. Ständigt medlemskap är personligt och befriar Dig från avgifter i fortsättningen.

Sänd in årsavgiften på bifogade inbetalningskort så får Du släkttavla, stadgar, adressförteckning samt fortsättningsvis årliga informationsbrev. Ange på inbetalningskortet flicknamn och ev. adressändring.

Om Du vill ha närmare information, kan Du kontakta:

Föreningens ordförande

Föreningens sekreterare

Föreningens kassör

Kontaktmannen inom Din släktgren

Många hälsningar från oss i Föreningen
Östansbyläkten.

Karin Rouze
Ordförande