

F Ö R E N I N G E N Ö S T A N B Y S L Ä K T E N

Ärade medlemmar!

Styrelsen vill härmed vid början av ett nytt år tillönska alla medlemmar i föreningen ett i allo lyckosamt år 1956 med fortsatt sammanhållning inom föreningen till gemensam trevnad.

Släktmötet 1955. (bil.)

Den 27 augusti avhölls som bekant ett talrikt besökt släktmöte i Lindesberg, den trakt varest släkten har sina rötter sedan över ett-hundra år. Enligt vad som framkommit efter mötet röntes detsamma stor tillfredsställelse såväl hos de deltagande som även hos dem av traktens befolkning, som kände till Östanbysläkten. Vid den efter sammanträdet följande supén underhölls de närvarande med bergslagshistorier, värdfolket Sven Wallenborg med fru Astrid avtackades för visad gästfrihet och god organisation av mötesdetaljerna, varefter årets stipendiater Örjan Berner och Love Lundqvist redogjorde för sina av släktkassan understödda studieresor till England och Tyskland under sommaren. Under söndagsförmiddagen följde så en musikstund i Lindesbergs gamla kyrka, varvid Bachs Essdurpreludium utfördes å orgeln av Birgit Östby och pastor S. Nordenblad förevisade kyrkans skatter i anslutning till ett anförande över släkttraditionens betydelse för kyrkan, orten och bygden. Han avtackades av föreningens ordförande. Därefter följde kransnedläggning å Margareta och Anders Olssons grav å Cederborgska kyrkogården, varvid Ragnhild Bernholm förhöjde akten genom solosång. Sedan fröken Elsa Rubin förevisat sin gamla borgargård som står kvar som ett orubbat minne från adertonhundra-talet samlades släkten till gemensam kaffedrickning å Siggebohyttsgårdens bergslagsmuseum en mil från Lindesberg i den mest tjusande natur med utsikt över sjön Usken, Bergslagens pärla, varvid Sten Östby i målande ordalag beskrev en utflykt till sin farfars barndomshem Brunnshyttan i Järnboås med dess minnen från forna dar. Släkten åtskildes sedan och var och en återvände till sitt, säkerligen berikad med minnen och hågkomster från svunna dar.

Avgift för 1956.

Styrelsen tillåter sig samtidigt innesluta ett inbetalningskort för årsavgiften (10 kr person för äldre, 5 kr för yngre under trettio års ålder, barn under 15 år fritt) med förhoppning om snart inbetalande. På grund av omöjlighet att varje gång utsända meddelanden och kort även till dem som ej förut insänt sina avgifter, har i de nu antagna stadgarna bestämts, att den som ej i tid insänt avgiften betraktas som avgången ur föreningen. Vi hoppas dock att samtliga vilja stå kvar, så att föreningen kan bestå.

Stipendier för 1956.

Under förutsättning att tillgångarna räcka är det meningen att även i år dela ut ett eller flera stipendier och bära ansökningar med motive-ring insändas till Margit Berglind, Ekhagsvägen 12, Stockholm 50 senast den 15 februari. Foto över släktmötet i Lindesberg kan beställas hos Sven Wallenborg, Lindesberg, (postgiro 37 90 90 Föreningen Östanbysläkten). Pris pr st 5:- kr.

Med släkthälsning!

Anders Östby
Ordf.

Margit Berglind
Skr.