

flytt
"Till gamla tider återgår min tanke än så gärna."
Idag firar vår släktförening 40 år och det är naturligt att se tillbaka på dess tillkomst.

Tack vare de gamla gårdarna vid sjön Rosvalen *Östaby* och dess innevånare som alla hade känsla för *o Sofielund* släkten träffades kusinerna, som uppgick till 52 st, på kusinmöten under årens lopp. Det var oförglömliga träffar med nattligt kräftfiske med lyktor och logi i de gamla ladorna.

Hos ~~fröken~~ Mathilda Andersson, som med sin familj bodde i Västerås, levde vår anmoder sina sista år, socialt verksam till sin död. Hon begravdes samma år som Margit Berglind döptes berättar Margit, som bad mig hälsar till Er alla.

Faster Mathilda var en färgstark person. På hennes 75 årsdag 1945 samlades 1000 släktingar på Höganloft och firade henne. Det var då som min syster Margaretha Ångström föreslog att man skulle bilda en släktförening. Alla var entusiastiska och en interimstyrelse bildades med Margareta Ångström, Anders Östby, Margit Berglind och T. B. O.

Vid festen för Mathilda uppfördes små tablåer ur flickorna Olsons liv från ~~Östaby och Sofielund.~~
Margit Berglind föreställde Mathilda själv sittandes vid en symaskin sjungandes roliga verser. Mathilda's sex flickor måste ha blusar och klänningar.

Själv minns jag att jag gick och tog lektioner i gitarrspelning. Jag föreställde ^{fäster} fröken Hanna Berner och sjöng hennes bravurnummer På blomsterklädd kulle satt Hjalmar och kvad.

Till följd av kriget och andra orsaker blev planerna inte en realitet förrän 1952 i Sigtuna. Där samlades så 70 släktingar efter kallelse från Anders Östby och Margareta Ångström, som båda bodde i Sigtuna. Familjen Östby tog emot i sin villa och undfägnade oss med bl a ostekaka a`la Östanby.

Till ordförande för mötet valdes Helge Rudhe och till föreningens ordförande Anders Östby. Man hade stora ambitioner och redan under de första åren betalades ut cirka 2000 :- i studiebidrag åt ungdomar i släkten.

Både Margareta Ångström och Anders Östby var levnadskonstnärer och tillsammans med sina medhjälpare fick föreningen en flygande start.

Sigtuna stad med sina kloster ruiner, det sagolika rådhuset, målarens vatten glittrande genom stadshotellets festvåningsfönster och allas vår gemenskap bidrog till att Östanby släktföreningsmöte lade grunden till kommande 18 möten litet varstans i Sverige, alla med en fläkt av det fagra och sägenomspunna Bergslagen. Vårt arv.

[Till alla de er som är intressant av dubbla
kan vi ströket den i Bohem Bergslags dubbla
som utgjorde av A. Ö. Bohem är en
skall. Lyggt på. Nora och allier. when bit