

DublSLÄKTMÖTET I KARLSTAD

1972.09.09-09.10

Under förmiddagen samlades de flesta deltagarna hos Gunilla och Staffan Eker vilka generöst bjöd på kaffe m m gott i sin charmanta villa. Några av ungdomarna förnöjde med underhållning i form av diverse simkonster i swimmingpoolen på tomt.

Under årsmötesförhandlingarna togs alla barn om hand av Kerstin Eneström och Göran Ronge, ett uppslag som mycket uppskattades av både föräldrar och barn. Vid middagen, som följde på årsmötet, underhöll klanen Eker som vanligt med sång i utsökta arrangemang. Susanne Ronge utförde pianomusik på ett sällsamt sätt, vilket väckte stort jubel, och Per Ronge lät höra sin färdighet på drag-spelet.

Paren Ronge, Eneström och Eker avtackades med gåvor för nedlagt arbete, vilket gjort kvällen ovanligt festlig och lyckad. Under en paus i dansen efter middagen gjordes en rundvandring i regementets lokaler under Per Ronges ledning och Eric Egerö visade bilder från föregående årsmöten.

Frampå småtimmarna serverades en mycket uppskattad vickning innan samvaron bröts.

Dagen efter årsmötet var årsmötesdeltagarna inbjudna att under godsägare och Fru Våring Jernströms ciceronskap bese deras mångbesjungna herrgård Apertin med omgivande park. Det blev en synnerligen intressant rundvandring i den historiska byggnaden från 1600-talet.

I den forna sädesmagasinet, numera gillestuga med gästrum på övre våningen, hade Kerstin Eneström ordnat för lunch, vilken avnjöts under hög stämning, runt långborden. Som gäster till lunchen hade föreningen glädjen att se godsägare och Fru Jernström, vilka avtackades för sin generositet och vänlighet att upplåta sitt vackra hem för släktföreningen. Vidare avtackades Kerstin Eneström för den trevligt arrangerade lunchen. Till stämningen bidrog barnen, som ivrigt och påpassligt fyllde på våra tallrikar och glas.

Ett ihållande regn spolierade tyvärr den övriga delen av det planerade programmet, som skulle ha bestått av lekar och samvaro i parken. Några tappra deltagare följde dock godsägare Jernström på en rundvandring i parken med dess enorma och sällsynta träd.

För oss alla kvarstår i minnet ett ovanligt välorganiserat och glatt släktemöte, alltifrån välkomsthälsningen i form av blommor, "sola i Karlstad" (konstverk av Susanne Ronge), kartor och nyttiga upplysningar på hotellrummet, framtill, och till och med, avslutningen på den anrika herrgården i den fagra Värmlandsnaturen.