



### SLÄKTMÖTET I UPPSALA 15 sept. 1984

Släktmötet i Uppsala blev synnerligen lyckat. Festkommittén med Birgitta Sjöström i spetsen hade verkligen vinnlagt sig om att ordna ett trevligt program. Den vackra prästgården i Vaksala, där Birgitta och Hans Sjöström bor, var samlingspunkten på lördagen. Efter kaffe och en stunds trivsamt samvaro fick vi i kyrkan, som ligger alldeles intill, höra en konsert av släktkören. Sedan for de som önskade till de klassiska delarna av Uppsala. På universitetsbiblioteket Carolina visade man oss några av dess fina och dyrbara handskrifter, bl. a. silverbibeln. Gustavianum besöktes också med dess berömda föreläsningssal. Vid Sten Sture-valvet vid slottet berättades om dess historia.

Kvällens träffpunkt var Värmlands nation. Vid årsmötet hölls parentation över avlidna medlemmar i vår släktförening. Två nya hedersmedlemmar utsågs: Gunilla Eriksson och Staffan Eker. Resultatet av Birgitta Jahns och Rut Egerös fantastiska arbete med det kompletterande släktregistret presenterades och kunde köpas av envar för en ringa penning. I den vackra festsalen åt vi sedan en lækker middag. Staffan Eker och Björn Eriksson framförde några av de för Uppsala typiska Gluntarna. Staffan och Björn samt Jan Öhman och Mats Eriksson sjöng också barbershop-sånger med den äran. Under kvällen underhölls vi av en trollkarl samt av Erik Rudhe som berättade Engströmshistorier och imiterade kända personer till allmän förnöjelse. Sedan dansade vi till framåt småtimmarna.

Söndagen ägnade sig de olika släktgrenarna åt egna program. Nästa gång, 1986, träffas vi i Värmland, närmare bestämt Länsmansgården, ett pensionat i närheten av Sunne. Väl mött.

Karin Ronge