

## FÖRENINGEN ÖSTANBYSLÄKTEN

Släktmötet på Länsmansgården, Sunne  
6 - 7 september 1986

Solen sken när vi förväntansfulla anlände till den naturskönt belägna Länsmansgården nära Sunne i Värmland. Möteskommittén tog emot oss, vi fick våra rum och samlades sedan kl. 13.00.

Per Ronge hälsade alla välkomna varefter bilkaravanen rullade mot och segade sig uppför Tossebergsklätten. Väl uppe på toppen har man en härlig utsikt över Fryksdalen. Per berättade på sitt charmiga sätt om trakten kring Sunne och "Lövens långa sjö", som Selma Lagerlöf besjunger i Gösta Berlings saga. Per hade precis hunnit berätta om "Den stora björnen" på sagans "Gurlitta klätt" när en regnskur kom svepande över sjön. Vi tog skydd uppe i utsiktstornet eller i den trevliga kafeterian.

Väl tillbaka till den trivsamma Länsmansgården samlades vi kl. 16.00 för årsmötesförhandlingar under Tord Eneströms eminenta ledning. Barnen serverades en tidig middag för att hinna till sina videofilmer. Vi som endast är barn till sinnet klädde upp oss och alla samlades till släktfotografering på Länsmansgårdens trappa.

Klockan 19.00 fyllde vi matsalen till sista plats. En härlig middag avnjöts, talen hölls och sången närapå lyfte taket. Sedan var det skönt att i gillestugan få dansa till bl.a. dragspel eller delta i marschpolonäsen under den outtröttlige Pers ledning. De som ville kunde därefter återställa balansen vid vickningen i salongen.

Efter söndagsfrukosten samlades vi kl. 9.00 för avfärd till "Stamfrändemonumentet" nära Rottneros där Per berättade. Vi gjorde sedan en rundvandring i Rottneros vackra park med ett stort antal skulpturer och en enorm blomsterprakt. Solen sken alltmedan Direktör Kjell Marcusson själv ledde visvingen som avslutades med lunch i den tjusiga Spegelhallen. Slätkören konserterade lika välljudande som alltid. Mötet avslutades med sedvanliga avskedskramar.

De som ändå inte sett nog av denna vackra byggd och dess kultur begav sig till Selma Lagerlöfs hem Mårbacka och en intressant guidning.

Ovanligt många hade kommit för att vara ett möte i "landsorten", ett 90-tal personer. Ända från USA kom Dick Pallin och Flo Irwin. Det lockande programmet omsattes också i verkligheten i ett av de mest välarrangerade och lyckade mötena hittills.  
Tack hela möteskommittén!

Stig Arnius