

FÖRENINGEN
ÖSTANBYSLÄKTEN

KRÖNIKA

från släktmötet i Uppsala 1992

En regntung lördag i september styrde vi kosan mot Uppsala och Vaksala församlingshem för att delta i Östansbyläktens släktmöte. Släktföreningen fyllde 40 år, vilket också skulle firas!

Vi blev väl mottagna i "Gammellängan", som är en del av församlingsgården. Här bedriver annars kyrkans förskola sin verksamhet, vilket barnen med förtjusning fann ganska snabbt.

Efter härliga smörgåsar och goda bakverk var det dags för en guidad visning av Vaksala kyrka. Hans Sjöström, tidigare präst i församlingen, berättade. Kyrkan, som är en stor granitkyrka, härstammar i sina äldsta delar från 1100-talet, trakten omkring med bl.a. ett stenåldersgravfält, har i sin helhet gammal historisk anknytning.

Efter en lärorik och fascinerande information om kyrkan, fick vi lyssna på slätkören, som lät sina röster vackert klinga i kyrkan. På repertoaren stod "Ge mig en dag" av Olle Adolphsson, "I denna ljuva sommartid", en melodi från Dalarna med arrangemang av Anders Nyberg från Malung. Men även sommarpsalmen "En vänlig grönskas rika dräkt", en fransk sång av Gabriel Fauré med ackompanjemang på orgel samt engelska och norska folkvisor fick vi ta del av. Det är vid varje släkttillfälle en lika stor njutning att lyssna till kören och man förundras över att de med så lite repetition kan vara så samsjungna! Helst av allt vill man sitta kvar och bara lyssna på mer musik!

Men de praktiska detaljerna med sovplatser måste klaras av. En del av oss bodde hemma hos släktingar, andra på olika hotell och Fyrishovs camping.

Så var det dags för årsmöte i "Gammellängan". Sedvanliga procedurfrågor avhandlades. Avgående ordföranden Karin Ronge och sekreteraren Christer Eker avtackades. Föreningen tackade också Allan Johnson med familj för deras donation till föreningen.

Efter välkomstdrink och fotografering väntade middagen. Fem långbord var uppdukade, varav ett till de många barnen. Till middagen bjöds vi på olika småvarma delikatesser och glass till efterrätt. Tal, släktvisor och barbershopsånger glädde oss under kvällen. Gamla släktminnen berättades av Birgitta Jahn, född Bergman-Olson, och Gun Jörler, född Östby. Allan Johnson delgav oss intressanta minnen ur sitt liv. Kvällen avslutade med dans.

Söndagen ägnades åt besök på Bror Hjorths hus. Huset som nu är ett museum, är ett mycket vackert trähus från 1943. Det tjänstgjorde både som altelje och bostad åt Bror Hjorth. Han levde mellan åren 1894 - 1968 och tillbringade större delen av sitt liv i Uppsala. I muséet fick vi se prov på både hans skulpturer och målningar. Hans arbete har stark anknytning till svensk folkkonst samtidigt som den är påverkad av internationella strömningar som kubismen. Alla hans verk karakteriseras av humor, färgglädje och sensibilitet.

Som en uppskattad avslutning på släktmötet blev vi inbjudna på lunch till släktmedlemmar, boende i Uppsala. Det var för oss ett trevligt och avkopplande sätt att i lugn och ro få prata gamla och nya minnen, lära känna sina närmaste släktingar litet bättre och också bli inspirerad att få veta mer om släkten och dess historia.

Sollentuna den 4 januari 1993

Åsa Berner.