

ÅTER TILL RÖTTERNA !

Släktmöte i Bergslagen 3-4 sept 1994

Hotfulla skyar låg över Åkerby bergsmansgård norr om Nora när vi samlades för en släktträff, denna gång i vår 'hembygd', Bergslagen. Här kände man sig på något sätt som självklart hemma i den karga och litet vilda, men ack så vackra naturen.

Staffan Eker hälsade oss välkomna och sedan kunde vi prata av oss över en kaffe med smörgås. Det högt stämnda humöret höll regnet borta hela dagen och de yngre kunde efter behag rasa runt på fotbollsplan och minigolfbana. De litet äldre föredrog årsmötet under ordförande Birgitta Sjöströms ledning. Man diskuterade bland annat släktföreningen och dess framtida former och möten; mycket finns att prata vidare om vid kommande möten. Karin Ronge utsågs till hedersmedlem. Parentation hölls över avlidna släktföreningsmedlemmar.

Middagen, i form av en välsmakande buffé, avåts under lättsamma former i den luftiga och ljusa matsalen. Det hela var mycket trivsamt och till detta medverkade förutom bordssällskapet, maten och drycken, flera av släktmedlemmarna. Susanne Ronge Petterson spelade Stripa-polskan av morfarsfar Erik Eriksson och tillsammans med pappa Per Ronge framfördes den finstämda Stjärtvalsens. Ragnhild Bernholm sjöng vackert en gammal visa och vid pianot underhöll brodern Valdemar Berner. Slätkören sjöng gärna. Maria Molin har en vacker ton i sin flöjt och hon spelade, tillsammans med sin pappa Bertil Hagström vid pianot, stycken av Nielsen och Debussy. Gun Jörler berättade bland annat om hyttarbetet och om bergsmännen av vilka Anders Olsson var en. Hälsningar från frånvarande vänner glädde oss mycket.

Ett lovvärt initiativ var Nostalgiska rummet. Där kunde man titta i (mycket) gamla fotoalbum, lyssna till bandinspelningar och läsa i släktböcker.

Söndagen började tidigt. Regnet mötte upp och höll oss sedan sällskap hela dagen. Först besöktes Siggebohyttan, en välbevarad 1700-talsgård där Margareta Israelsdotter vistades en tid. Därefter till Östanby utanför Lindesberg - den storslagna gården som Gustav Olsson byggde. Gun Jörler berättade om sin far Gösta och livet på gården och visade oss platsen för gamla Östanby och Marielund där Anders Olsson och Margareta Israelsdotter har bott. Efter det besökte vi släktgraven i Lindesberg och så blev det lunch på Lindegårdens värdshus. Enligt programmet skildes vi därefter glada och lyckliga.

Sammanfattningsvis ett lyckat möte, trevligt och lärorikt. Det föreslogs fler möten i denna trakt och det vore något att se fram emot, men först Stockholm om 2 år !


Göran Sjöström
krönikör