

Världens bästa Olsson

Östanby släktförening firade femtioårsjubileum på Junibacken i Stockholm lördagen den 5 oktober 2002 . Här några glimtar från festen.

Östanbyarna visade med man- och kvinn-starkt bergsmannamod att inte ens det mest kyliga höstrusk kan nedslå glädjen över att få fira fest. Allra minst när det är fråga om ett femtioårsjubileum. Släkthistorien visar att fester är släktens bästa gren, det är väldokumenterat sedan tidigare och blev det än mer i en bildkavalkad senare på kvällen.

Festplats: Junibacken, barnboksförfattares paradiset. Vi välkomnades av dem alla, vår barndoms berättare som gjort oss glada och fått också mogna östanbyare att hålla litet grand av barnasinet i trim. Drottningen bland dem, Astrid Lindgren, bjöd oss på en resa genom landskap för lekar och hyss, rysansvärda och djupt gripande upplevelser.

Jubileumsfesten började på riktigt när de unga anslog festtonen med Olsson, Olsson, världens bästa Olsson – en parafra av en Astridvisa, diktad av en Maria XII-ättling, Helena Sjöström. En hyllning till mysiga stamfadern Anders Olssons festsinne, och hans Margareta, i släktmytologin utmålad som en skräcktant, som i from nitälskan slår sönder spelmansfioler, förbjuder danser med närkontakt och barnasinnen att vara glättiga. Men inte skulle hon väl en kväll som denna ha motstått barnarösternas klara klang i ljuvliga melodislingor till mjukt gitarrackompanjemang? Här kommer hela släkten.

En av de skönt skrudade festledarna förklarade med pedagogisk stringens reglerna för festens lyckliga framskridande. Det började med ett bord som påstods vara gående trots att det var väluppfostrade hungriga östbyare som bar på allt mer dignande fat och vinglas (lugn, Margareta! det fanns rikligt med helnyktra dryckesalternativ). Som sig bör hälsade ordförande Gunilla Eriksson (Maria XII) alla välkomna och högtidstalade, talen och pratet vid borden interfolierades av släktsånger t ex den som Rut Egerö skrev till den första släktfesten den 6 september 1972 i Sigtuna Fjärran från jäktet – Östanbysläktet samlats till knytkalas och rådslag idag. och Jan Öhmans Sången om Olsson 1974. Pallinarna i USA representerades av en entusiastisk Susan Donaldson, dotter till Allan Johnson (Margareta III), här tillsammans med sin make David. Störst utrymme fick- som sig bör - ett bildspel om släktgrenarna och deras ursprung i Grythytte socken. Gunilla Eriksson och Lena Höög (Gustav VIII) hade med ospard möda samlat fakta, bilder och anekdoter och lät oss flitigt dricka ur deras ymnighetshorn. Många spontana kompletteringar och korrigeringar interfolierade Gunillas och Lenas bildberättelse. Nu vet vi nästan allt om alla i den äldsta generationen östanbyare.

I Brunnshyttan föddes de fyra äldsta barnen varav två uppnådde vuxen ålder. Äldst av dessa var Margareta f 1848 (III) som rymde hemifrån 17 år gammal och tog sig till USA där hon gifte sig och blev anmoder till Pallinarna. Året därpå, 1849, kom Katarina (IV Rudhe). I Gusselby föddes Sofia 1851 (V Wallenborg), efter ytterligare två tidigt döda, en pojke 1852 och en flicka 1854, föddes Gustaf 1855 (VIII Östby), vidare Carolina f 1851 (IX Furustam). 1859 föddes en pojke som endast blev en månad gammal, därefter fullbordades barnaskaran med Anders 1862 (XI Bergman-Olson), Maria 1863 (XII Eker), Matilda 1865 (XIII Andersson, som blev äldsta av alla, 86 år med sju barn) samt slutligen Hanna 1867 (XIV Berner) Släkten förökade sig snabbt. Anders och Margareta kunde glädja sig åt fyrtiosju barnbarn som när senaste släktmatrikel utkom 1998 hade växt till sjuhundraåttio (780) släktingar.

Här är ytterligare upplysningar om släktföreningen: Föreningens grundare och förste ordförande var Anders Östby VIII 1952 -59, därefter har ordförandeposten överlämnats till Ulf Rudhe IV - 66, Bertil Hagström XII -70, Rut Egerö VIII - 74, Rudolf Eker XII -76, Lars Erik Bolander XIII -78, Staffan Eker XII - 82, Tord Eneström XII - 86, Karin Ronge IV -92, Birgitta Sjöström XII -98

och därefter Gunilla Eriksson XII . För sina insatser i föreningen har till hedersledamöter - förutom ordförandena – också utsetts Margit Berglind XIII, Birgitta Jahn XI, Claes Lindroth XI, Per Ronge IV, Allan Johnson III , Torkel Bergmanolsson XI och Gun Jörler VIII.

Slutklämmen stod Torsten Egerö (Gustaf VIII) för. Först tackade han festkommittén för dess enorma och inspirerade arbete som verkligen gett ett förnämligt resultat , sedan ledde han en bergsmanslek som fick alla kroppar och själar i salongen att pusta, stampa och vråla av utmattning och glädje men mest av djup tillfredställelse över att känna sambandet med gångna Olssons fester leva vidare i ett andra århundrade. Olsson, Olsson världens bästa Olsson.

OBS Olsson lever vidare. En omröstning bland festdeltagarna utmynnade i två beslut. Nästa släktfest ska hållas om två år och förläggs till Stockholm-Uppsala-området. Däremot är det inte klart vilken släktgren – t ex XIII och/eller XIV - som tar hand om förberedelserna.

Krönikör

Hans Sjöström

ingift i Maria XII : 31

B♁18