

## Föreningen Östanbysläkten

Parentation över bortgångna släktingar 2001 – 2005

XIII:33 Claes-Walter Edström f. 29/1 1927 d. 16 nov. 2001  
(Mikael Jahn)

VIII:22 Barbro Meland f. 18/2 1920 d. maj 2002  
(Gun Jörler)

XII:23 Tord Eneström f. 11/10 1923 d. 5 april 2003  
(ego)

XIII:12 Birgitta Skaar f. 7/2 1921 d. 24 april 2003

XIII:122 Camilla Lundwall f. 4/3 1948 d. 24 aug. 2005

XIII:61 Björn Lundquist f. 25/3 1930 d. 27 maj 2003  
(Erik Lundquist)

IV:32 Rolf Rudhe f. 28/2 1928 d. 1 juli 2004  
(ego)

IV:3331 Kristoffer Norling f. 23/5 1984 d. 7 juli 2004

(XII May Hagström f. 23/5 1930 d. 10 aug. 2005)

**Tord Eneström**, min käre kusin, hör till tolván, Marias gren. Hans föräldrar var Siri och Otto Eneström och han föddes i Örebro o. växte upp i ett prästhem i närheten av staden. Hemmet var livligt med 5 pojkar och en öppen och varm atmosfär. Efter studenten gjorde T. psykiatrisk praktik inom socialtjänsten o. fångvården, pluggade juridik i Uppsala o. Lund o. blev därefter stads/kronofogde i Karlstad o. slutligen rådman i staden 1969 – 1989.

T. var gift med vår vice ordf. Kerstin E. sedan 1960- 3 barn.

Tord har alltid månat om kära släkten. Han besökte ofta mitt föräldrahem under studietiden och diskussionens vågor gick alltid höga när han var med. Han älskade musik och tyckte särskilt om när min syster sjöng och spelade.

T. och Kerstin har säkert varit med på varenda släktmöte! Dom har deltagit som arrangörer till härliga träffar i sitt älskade Värmland, i Karlstad och Sunne och Tord var ordförande 1982 – 1986 och blev hedersledamot 1980.

Senast vi träffades var på Junibacken, när vi jubilerade men då var hans krafter starkt nedsatta. Men han ville vara med! Hans minne är ljusst!

**Rolf Rudhe**, hörde till gren fyra , Katarina Eriksson Rudhe. Hans föräldrar var Helga och Gustaf Rudhe, som fick två tvillingpar, Rolf och Ulf födda 1919 och Sigrid och Erik 1920. Syster Sigrid är med oss här idag!

Eftersom Rolf aldrig kom att engagera sig i släktföreningen kan jag bara nämna att han var byråchef på Byggnadsstyrelsen i Stockholm under sitt verksamma liv och att han lär ha varit kolossalt musikintresserad och en stor operaentusiast och dessutom en mycket trevlig person!

Rolfs tvillingbror Ulf kom att engagera sig mycket i släktföreningen, han blev ju tom dess ordförande.

**Kristoffer Norling**, från samma gren som Rolf Rudhe. Hans föräldrar är Charlotte och Per Norling och var barnbarn till Sigrid Arnius. Han drabbades av sjukdom, som tog hans unga liv när han var bara 20 år.

Vi lyser frid över hans minne.

**May Hagström**, min svägerska, var visserligen ingift i slakten men hennes insats i släktföreningen gör att vi minns henne alldeles särskilt. Ingift i tolvan med min bror Bertil, kom hon snabbt in i den här slakten. Med sin härliga sopran gav hon särskild glans åt sången som klingat under många släktträffar. Hon var också en särdeles duktig värdinna vid styrelseträffar och glada kalas och som festarrangör av mötet på Österbybruk 1978 och den trevliga samlingen på Sophiahemmet 1988 . Ofta har hemmets dörr stått öppen för släktingar från när och fjärran.

Frid över hennes ljusa minne!