

Parentation Anders Eneström, släktmötet Åkerby kursgård den 3 sept 1994

Anders Eneström avled den 8 juni 1994 på sin gård, Åsens gård i Veddige. Han hade under dagen varit som vanligt men på natten inträffade plötsligt hans död. Anders begravs i Veddige kyrka den 21 juni 1994. Saknaden efter honom är stor.

Anders föddes den 26 september 1922 och var vid sin död nära 72 år gammal. Han föddes i Karlskoga och levde tillsammans med oss andra fyra syskon i prästgårdens både skyddande och inte skyddande miljö. Han var en fin broder, snäll och varmhjärtad men gick ofta sin egen väg. Han var tidigt intresserad av naturen, gick ofta långa promenader i den vackra skog som fanns ute i Karlslund där han tillbringade sina betydelsefulla uppväxtår. Han gillade inte skolan utan blev tidigt intresserad av sitt yrke som sjöman och började på den ökända skeppsgossekåren i Marstrand där man på den tiden drillade unga pojkar till blind lydnad. Han vantrivdes med livet där och läste därför in en realexamen hemma. Min mor och far var hans lärare. Det var inte lätt att tygla den ganska frihetsälskande pojken men han tog sin realexamen som privatist och sökte sig därefter ut till sjöss på Nordstjenans båtar. Han korsade Atlanten och upplevde både romantik, hårt arbete och stora faror särskilt under den tid han var ute under kriget. Under två års tid hörde vi inte av honom. Han var med om att bli torpederad men var en sådan person som gudarna tydligen älskade för han räddade sig alltid. Han hyllades som en hjälte när han kom hem, jag tror det var 1942. Han studerade på navigationsskola i flera år och fick kaptensbrev samt gjorde sin militära tjänstgöring till sjöss. Han var därefter, efter kriget, ute till sjöss som styrman på främst Broströmslinjens fartyg. Så småningom sökte han sig till land, arbetade dock på passagerarfartyg med korta ruter som t.ex färjan Varberg-Grenå. Han var länge lärare på fartyget Viking i sjömanskunskap, gav ut en bok om knopar, blev av dåvarande rådhusrätten i Göteborg utsedd som sakkunig värderingsman av fartyg, fick arbete med sjöförsäkringar men drogs alltmer till jorden och landet. Han köpte för cirka 25 år sedan sin gård. Drev den med får och biffkor och säd. Han älskade att ströva omkring i sina marker med fåren som sina barn omkring sig. Han moderniserade gården så att den försörjde honom och hans fru Zenta. Under flertal år skrev han sin dagbok och målade tavlor. Han var en verklig filosof, stillsam i sitt sätt att konversera men väldigt klok och fin. Många sörjde honom djupt. Vi lyser frid över hans minne

Tord Eneström  
vid släktmötet 1994  
i Åkerby, Nora