

En av våra trogna medlemmar i släktföreningen har avlidit, Folke Arnius, min och mina syskons pappa, Sigrids make.

Folke avled i Varberg den 9:e augusti 1991, 76 år gammal. Hans död kom plötsligt och oväntat, även om vi i familjen hyst oro inför hans begynnande hjärtbesvär. Folke stod mitt uppe i sin livsgärning, aktiv och full av idéer som alltid.

Han var född och uppvuxen i Varberg. Efter avslutad ingenjörsexamen kom han efter några år till Uppsala. År 1952 startade han konsultfirman Byggnadstekniska Ingenjörbyrå AB (BIAB), ett av landets första bygg- och projektledningsföretag. Med sin höga kompetens ledde han bl.a. utbyggandet av Akademiska Sjukhuset i Uppsala, byggandet av Sparbankernas Bank vid Brunkebergstorg i Stockholm, och andra stora byggprojekt.

Genom sitt stora intresse för ungdomen, kom hans gärning alltmer att inrikta sig på studentnationerna och deras byggnation.

Han var mycket betrodd av myndigheter och enskilda, varför han ofta anlätades vid tvister av olika slag inom branschen.

Folke var aktiv inom ett flertal föreningar, paddlade kanot i ungdomsåren, och älskade hav och segling.

Med sin varma och generösa läggning, och sitt alltid hjälpsamma sätt, fick han många vänner, något som kom till uttryck vid begravningen genom en underbar blomsterprakt, nationsfanor och stor vänskara närvarande.

Vi sörjer honom som en god och omtänksam familjefar, som vi alltid kunde vända oss till för stöd och goda råd.

Vi bevarar hans minne med stor tacksamhet.

92 09 05

Berhil Arnius