

Parentation över Kerstin och Lars-Eric Bolander, hållet vid Föreningen Östanbysläktens årsmöte 3-4 september 1994 i Åkerby kursgård vid Nora.

Kerstin och Lars-Eric Bolander tillhörde Östanbysläktens gren XIII Mathilda. De avled med en veckas mellanrum, Kerstin den 6 januari och Lars-Eric den 13 januari 1993. Man skulle kunna tro att det skedde på grund av någon olyckshändelse, men så är inte fallet. Lars-Eric skulle i februari ha fyllt 72 år, Kerstin i april 69 år.

Lars-Eric växte upp i Västerås. Hans far drev en kaffefirma, Pyramidens kaffe, och var en erkänt skicklig pianist. Efter studenten studerade Lasse i Uppsala och tog en jur. kand. På Västmanland-Dala nation träffade han Kerstin. Efter tings-tjänstgöring i Bollnäs blev han anställd av SJ i Stockholm på dess juridiska avdelning och efter några år distriktchef i Göteborg, där han stannade till sin pensionering.

Kerstin växte upp i Falun, där hennes far var chef för stadens bryggeri. Efter studenten i Stockholm i Palmgrenska skolan, kom hon till Uppsala för att genom att ta en fil. kand. försöka bli journalist. Kerstin och jag var klasskamrater både i flickskolan och läroverket i Falun. I Uppsala blev vi snart oskiljaktiga. Vi läste båda historia och statskunskap och hon även konsthistoria. Vi delade en liten våning i Trefaldighetskyrkans prästgård i Odinslund under fem terminer. Genom att hon gifte sig med Lasse blev vi släkt. Under åren i Göteborg tjänstgjorde Kerstin på Sveriges Radios informationsavdelning, där hon gjorde en uppskattad insats. Kerstin och Lars-Eric efterlämnar 3 barn med familjer.

Karin Rouze
gren IV