

RUT EGERÖ In memoriam

Rut var uppvuxen på Östanby som dotter till Anders Olssons son Gustav, gren VIII, och hans maka Helena, född Andersson. Hon föddes i Gusselby 1905 och avled på Trettondagsafton 1999. Hon efterlämnar sönerna Torsten, Bertil och Anders, döttrarna Lena Höög och Ingrid Eckerman samt tio barnbarn och sju barnbarnsbarn.

Som en av mycket få kvinnor utbildades hon under 20-talet till gymnastikdirektör och sjukgymnast på GCI (nuvarande GIH). Efter examen för hon till New York, där hon fick arbete som sjukgymnast och träffade därigenom många intressanta människor. Bilade tillsammans med en väninna över amerikanska kontinenten – ett riskfyllt och uppseendeväckande företag för två unga kvinnor på den tiden - och arbetade som sjukgymnast bland filmstjärnor i Los Angeles.

Gift sig 1930 med civilingenjör Eric Egerö, som hon träffade under Sveriges första kurs i utförsåkning på skidor.

Rut fortsatte med sitt yrke till pensioneringen både som sjukgymnast och gymnastiklärare. Införde mödragymnastik i Saltsjöbaden.

Rut har betytt oerhört mycket för vår släktförening. Hon var dess ordf. 1970 – 74 och ledde årsmötena i Karlstad –72 och på Skeppsholmen i Stockholm –74. men hon var långt innan dess engagerad på olika sätt.

På årsmötet i Nora 1968 presenterade Birgitta Jahn och Rut resultatet av deras fleråriga arbete, nämligen det s.k. lakanet, en släkttavla över 9 grenar ättlingar till Anders Olsson och hans hustru Margareta, över fyra generationer, allt ihopsatt till ett drygt 3 m långt lakan. Detta arbete har sedan utgjort stommen till två fortsättningar, 1988 och 1995.

Rut var en självklar medelpunkt i vår samvaro. Med sin humor, sitt glada skratt och sin generositet i umgänget med människor i alla åldrar. Med sitt goda minne och sin härliga berättarförmåga kunde hon levandegöra gamla tider för flera generationer. Vi är henne gränslöst tacksamma.