

Utvalmen - Söte baryppusse

1971

Siri Eneström. Fru Siri Eneström, Göteborg avled 20 oktober i en ålder av 77 år. Hon var född i Eker utanför Örebro och blev student som privatist 1913. Efter akademiska studier avlade hon seminaristexamen och tjänstgjorde som lärare. (Hon ingick äktenskap med sedermera kyrkoherden Otto Ragnar Eneström, som avled som kyrkoherde i Långbro församling 1945.) E. var känd i vida kretsar av KFUK- och KFUM-rörelsen. Hon kom till KFUK 1946 ^(a. började vid 52 års ålder) som förste sekreterare i Göteborg och slutade sin aktiva verksamhet i hög ålder som studiesekreterare i KFUK- och KFUM-rörelsen. Under sin långa verksamhetsperiod gjorde hon inte minst stora insatser för att nå ut med rörelsens budskap över gränserna. Hon kom in i rörelsen när man internationellt bröt igenom på ett nytt sätt genom mutual service, den s.k. ömsesidiga hjälpen. E hade intill sin död en livligt internationell korrespondens och utsågs till svensk delegat vid KFUK:s världsrådsmöte i Libanon 1951. Utöver sina arbetsuppgifter som förste sekreterare och därefter som studiesekreterare i KFUK och KFUM deltog hon livligt i föreningsarbetet och anlätades som ordförande i ett flertal ärvföreningens grenverksamheter. Hon var vidare under ett flertal år anställd som lärare vid hemsysterskolan i Göteborg och engagerad i Ljums-
(Ljums-kile) kile folkhögskolas arbete. (Närmast sörjes hon av barn och barnbarn samt syskon.)

Siri Eneström. En märklig människa har lämnat sitt arbete. Siri Eneström var född 1894. Vid en ålder, som numera är tidpunkten för somliga att lämna sin tjänst i KFUK-KFUM, började Siri Eneström vid 52 års ålder som sekreterare i Göteborgs KFUK. [Hon var änka efter kyrkoherde Otto Eneström i Långbro, Örebro och hade fem söner, som då inte var färdiga med sin utbildning. Under nio år var Siri sekr. i Göteborgs KFUK. När hon lämnade tjänsten, fortsatte hon under fem år att vara studiesekreterare i KFUK:s och KFUM:s Studieförbund.] Siri fortsatte sedan med vitalitet, energi och inspiration att leda de internationella kvällarna ända fram till september i år. Vaken och känslig för de som rörde sig i tiden fick hon in det i dessa program. Bibelstudierna på Gårdabo leddes också av henne. Sveriges stöd åt KFUK:s arbete i Calabrien och i Neapel sköttes

noggrant av Siri. Deltagandet 1951 i KFUK:s världsrådsmöte i Libanon satte djupa spår hos henne och gav också många personliga kontakter.

Att i några få rader ge en bild av Siri Eneström, är en omöjlig uppgift. Hon var så mångsidig. Det som vi, hennes närmaste vänner, är mest tacksamma för, är hennes unika personliga engagemang för de många som hon under alla år var ett stort starkt stöd för. Siri var en mästare i att odla vänskap. Det har blivit ett stort tomrum efter en ovanligt levande människa. En levande människa - hon hade sitt liv rotat i Jesus Kristus.