

Återsamlas!
Ättlingar av
Östanby

Vid förra släktmötet bestämdes att 1996 står Stockholm för värdskapet. Vi skall alltså lägga Huvudstaden för era fötter. Varför inte göra det bokstavligen.

VI TAR HISSEN !

Mariahissen

närmare bestämt. Den är belägen på Söder Mälarstrand 21, om man vill göra entré från markplanet, och Bellmansgatan 2 om man föredrar att komma direkt in på 9:e våningen, där vår festlokal är belägen. Platsen är även för inbitna stockholmare en rätt okänd attraktion, och nu som kommer från andra landsändar kommer att trivas med den vidunderliga utsikten över Riddarfjärden och Gamla Stan.

När då, undrar ni? Jo:

Lördagen den 7 september 1996

Så här tänker vi oss programmet

15.00

Inledande promenad på Hornsgataspuckeln och Mariaberget med sina gränder, butiker, gallerier, utsiktspunkter och inte minst lekplatser.

Festkommittén kommer att sammanställa ett litet kompendium så att var och en kan vandra runt i egen takt och insupa historiens vingslag i självvalda doser.

16.00

Barnfamiljer avdelar frivillig familjemedlem att som barnvakt roa de yngsta t.ex. i Ivar Lo's Park på Bastugatans högsta höjd.

16.00 Övriga samlas till Årsmöte i Mariahissens festlokal på nionde våningen.

17.30

Fria aktiviteter, visning av släktens fotoalbum och andra relikier från fordomdags.

Drink.

18.30 (prick)

Middagskalas med festkommitténs hemlagade delikatesser. Avslutas med kaffe. Underhållning av släktens eminenta krafter.

Dans.

Kostnader då?

Inget är gratis eller ens billigt i Stockholm men Mariahissen är ändå överkomlig för oss. I synnerhet om vi blir bortåt 100 personer - vilket Maria, Matilda och de andra i sin himmel varmt anbefaller. Förtäring och drycker tänker den matglada festkommittén ordna själva.

Därför sätter vi priset till

225.- per vuxen	17-99 år
100.- per barn	7-16 år
minsta barnen går gratis.	

OBS! Anmälan före den 15/6 Betalning före den 5/8