

Bordsvisa vid Östanbysläktens sammankomst
5-6 september 1998
Melodi: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär....

Sången om OLSSON eller Vad blev det av OLSSON?

OLSSON, OLSSON, vad har Du ställt till
Här är hela släkten
Uti högtidsdräkten
Många är stora och några är små
festar på, festar på
fast för frun Din ej vi få

Men gammelfar där
Du säkert glad är
att Arnius o Bergschöld och att Berners är här
och gammelmor där
nog finner Du det "fär" (Fair)
att Egerös och Eneströms och Edströms är när

OLSSON, OLSSON, Du var ganska karsk
vi vet hela släkten
att just Olsson-sekten
dom har skinn på näsan
och vet vad dom vill
där var drill, där sa´s till
om att barn skall sitta still

Och gammelfar där,
Du säkert glad är
att Ericsson o Erikssons, Franzén-Röhls är här
och gammelmor där,
nog finner Du det "fär"
att Furustams o Hags, Höög åsså Sandbergs mat här tär

OLSON, OLSSON, Du tog felan fram
kunde bra den stämman
spelte gärna hemma
Frun det helt ej gilla´
när på Jul Du strängen gned
Mor blev vred. Du nog kved
när Din fela blev till ved

Men gammelmor där,
det hjälpte ej det där
för Hagströms spelar, sjunger för musiken har de kär
och Håkansson vill, med Jörler klämma till
och sjunga så det ekar, Du får vackert tiga still

VÄND!

OLSSON, OLSSON, Du var ändå snäll
Det har vi fått höra
ifrån mun till öra
Det har också blivit av barnen, snälla barn
barn-barns-barn, deras barn
snälla barn-barns-barn-barns-barn

(kanske mer ändå)

så gammelfar där,
Du säkert glad är
att Lindsjös & Bolanders åsså Lundwalls är här
och gammelmor där, nog finner Du det "fär"
att Nilssons och Elisabeth, en OHLSSON hon är här

OLSSON, OLSSON, Du var rak i rygg
Du var ej en hal en
tror vi här i salen
Du är värd en visa
vi sjunger i kör
Lyssna! Hör! I ett kör
Vi Dig ärar som sig bör

För Du - Vet Du vad?
Här är till den grad
Båd Röhlrar i "en masse" & utav Östbys en lång rad
Och gammelmor i dag, här är ju ett tag:
Rehn-Ericsson o Ronge, Rudhe-Nilsson ett lag

OLSSON, OLSSON, vad har Du ställt till
nu när hela släkten, uti högtidsdräkten
snart skall sluta sjunga och ha sitt galej
börja pladdra om "addra" (snuvigt)
men helst om Dig och sig

Så nu gamle man
de åren försvann
när Du och Margareta här i nejden fann varann
Från absent friends, Pallins,
som klädda i jeans?
höjs röster och från Walans, Sjöströms, Öhmans o Vallins

De´ ru´