

Till hedersledamöter i föreningen Östanbysläkten ha följande medlemmar utsetts:

Vid årsmötet i Örebro den 9 september 1961:

Anders Östby

Vid årsmötet i Nora den 31 augusti 1968:

Margit Berglind

Birgitta Jahn

Ulf Rudhe

Rudolf Eker

ANDERS ÖSTBY tog initiativet till bildandet av släktföreningen, vilket skedde i Sigtuna den 6 sept. 1952. Dessförinnan var han ledamot av interimstyrelsen från den 23 november 1945. Han sammankallade släkten till årsmötet i Sigtuna, varvid han före sammanträdet bjöd samtliga på lunch i sin bostad. Han valdes till ordförande under årsmötet, vilken post han beklädde till år 1961. Anders Östby utgav släktboken "Bergslagssläkter" år 1935, komplement till densamma år 1957, samt "Anteckningar om Östanbysläkten" tillägnad föreningens medlemmar.

I samband med årsmötet i Kopparberg 1963 arrangerade han visning av den gamla hyttan i Östra Låa, och upplät sin sommarbostad Baggaboda för släktlunch dagen därpå efter årsmötet.

Med osparad möda och stort intresse verkade han under alla åren som föreningens ordförande för släktens nytta och nöje, och även därefter har han med stort intresse följt föreningens verksamhet och utveckling.

MARGIT BERGLIND invaldes i interimstyrelsen den 23 november 1945. Under åren 1952 - 1963 var hon sekreterare i styrelsen, på vilken post hon nedlade ett utomordentligt gott arbete. 1955 - 1963 fungerade hon som v. ordförande och ledamot i arbetsutskottet. I samband med årsmötet 1968 utsågs hon till ledamot av valberedningen.

Margit Berglind har under alla år på ett intelligent och vidsynt sätt arbetat för föreningens tillblivelse, fortbestånd och utveckling. Initiativrik som hon är, har hon bistått arrangörerna av årsmöten med idéer och deras genomförande i praktiken. Styrelsen har alltid kunnat påräkna hennes stöd.

BIRGITTA JAHN valdes till ledamot av styrelsen 1955. Som kassaförvaltare verkade hon under åren 1957 - 1963. Hon samlade föreningen till årsmöte 1957, varvid alla deltagarna inbjödos till "garden party" i Jahnska trädgården, i Västerås. Efter årsmötet vidtog ett med fantasi och generositet ordnat samkväm

och ett följande dag välorganiserat program med rundtur per buss i Västerås. Genom Birgitta Jahns försorg fingo deltagarna i 1959 års släktemöte tillträde till Slottet "Valdemarsudde", Stockholm, där hon med hjälp av skioptikonbilder berättade om den tid, då hennes morföräldrar ägde Valdemarsudde och bodde det nu s. k. "Gamla Huset". Ävenså bidrog hon till underhållningen vid årsmötet i Stockholm 1966 med kåserier och bilder av bortgångna släktingar. År 1968 upprättade hon en släkttavla över Östanbysläkten, innehållande c:a 700 namn. Hon nedlade ett enormt arbete för att förverkliga denna sin idé, för vilket föreningen står i stor tacksamhetsskuld.

Spontan som hon är, klok och generös, samt alltid beredd att bistå släktföreningen, har hon på många sätt verkat för föreningens fromma.

ULF RUDHE valdes år 1945 till ledamot av interimstyrelsen och av den nybildade styrelsen år 1952.

Till ordförande valdes han år 1961. På denna post stod han kvar till år 1966, då han p. g. a. bristande tid ansåg sig tvungen att avsäga sig uppdraget.

Ulf Rudhe ägnade, trots egen enorm arbetsbörda, mycken tid och stort intresse åt föreningens bildande. Lojalt och troget har han ställt upp vid sammanträden, för vilka han flera gånger inbjudit styrelsen till sitt hem.

I besittning av en enastående arbetskapacitet påtog han sig flera arbetsuppgifter inom styrelsen utöver de, som följer med ordförandeskapet. Släktkär som han är, drog släktföreningen stor fördel av hans organisatoriska begåvning och förmåga att inspirera till samarbete inom styrelsen.

RUDOLF EKER valdes till styrelseledamot år 1963.

På egen begäran lämnade han styrelsen år 1966.

Han erbjöd sig att ordna årsmötet år 1961 i Örebro och i Nora år 1968, vilket styrelsen tacksamt accepterade. Vid båda tillfällena har han gästfritt tagit emot deltagarna i sitt hem med förplägnad och dessutom på ett utomordentligt sätt ordnat samkvämen efter årsmötena, med program även för påföljande dag.

Därutöver har han påtagit sig olika uppgifter i samband med föreningens verksamhet, såsom uppsamlade av fotografier och bilder av släktgårdar och släktmedlemmar, vilka bilder han visade och kåserade över vid årsmötet i Stockholm år 1966.

Med sitt glada öppna sätt och sin generositet samt aldrig svikande intresse för sammanhållningen inom slakten har han förstätt att entusiasmera och värva åtskilliga nya medlemmar i föreningen, och sålunda lagt ner ett värdefullt arbete för föreningens vidare utveckling.